

EVEN VOORSTELLEN KLAAS TEN WOLDE.

MAAR LIEFST 55 JAAR HOEFSMID.

=====

Klaas ten Wolde werd geboren in Steenwijk en groeide op in de ouderlijke boerderij aan de Onderduikersweg.

Tegenwoordig staat op de plaats van deze boerderij Hotel Restaurant Huis ten Wolde, dus heel toepasselijk.

Klaas wilde niet naar school; hij zwierf hele dagen door Steenwijk, totdat hij verklikt werd.

Daarna werd hij hoogstpersoonlijk door zijn oudere zus in de klas afgezet, dus toen moest hij wel.

Na de lagere school bezocht hij de Groeneveldschool, de Landbouwschool, in Tuk.

Toen hij na deze opleiding thuis op de boerderij ging werken, had hij dat na een paar jaar wel bekeken.

Klaas, mende en reed al van jongs af aan paard, dus besloot hij bij een draversstal te gaan werken. Echter in deze branche viel niet veel te verdienen en na verschillende omzwervingen besloot hij hoefsmid te worden.

Het was eigenlijk niet zo'n goede tijd om hoefsmid te worden, want in de zestiger jaren werden de paarden bij de boeren ingeruild voor de tractoren.

Hij ging naar de buurtsmid Boelen in Eesveen en gaf aan dat hij hoefsmid wilde worden.

Nou dhr. Boelen had een mooie 1<sup>e</sup> opdracht voor hem en was benieuwd of hij dan nog zo graag hoefsmid wilde worden; het was dus een test.

Klaas moest eerst het smidsvuur aanmaken en dat ging als volgt: met behulp van brandstof, steenkool of houtskool en daarbij met extra zuurstof, verkregen door een blaasbalg of ventilator, moest hij het te besmeden voorwerp tot over de 1000 graden Celsius verhitten.

Het te besmeden voorwerp was een rechte ijzeren staaf, waar Klaas eerst 50 cm van af moest zagen en toen moest hij daar een hoefijzer van maken met nagelgaten en al.

Dat lukte!

Dhr. Boelen wilde het wel met Klaas proberen als hoefsmid en in 1967 werden zij officieel compagnons.

Er moest een diploma worden behaald en voor de praktijklessen ging Klaas naar Nijkerk, hij kreeg daar les van een Rijksgediplomeerde onderwijzer voor hoefsmiden.

De theorie lessen werden gegeven aan de Rijks Veeartsenijschool te Utrecht door een dierenarts.

Eind jaren 60 verkochten veel dorpsmeden hun zaak aan a.o. de CAF Friesland of aan de Landbouwbank te Steenwijk, omdat deze smeden niet konden concurreren met voornoemde bedrijven.

Ook ging de dorpsmid zelf wel in dienst bij bijv. de CAF, zij hadden dan wat meer zekerheid.

Doordat de smederijen opgekocht werden en stopten verdween ook de hoefsmid.

Er was echter in die periode niet altijd genoeg werk als hoefsmid en de kachel moest toch branden, dus werkte Klaas daarnaast als boerenhulp en in de ploegendienst bij Tank- en Apparatenbouw De Blesse te De Blesse.

In de zeventiger jaren werd de Paardensport heel populair en was er een tekort aan hoefsmiden, dus toen was er weer werk genoeg.

Nog steeds is er vraag naar hoefsmiden.

Klaas werkt altijd met warm beslag, op deze manier kan hij het hoefijzer vormen naar de hoof van het paard.

Hij is ook fanatiek ruiter en rijdt met veel succes al vanaf 1960 bij de IVO ruiters te De Blesse (vroeger Willemsoord).

Momenteel rijdt hij op een 6-jarige merrie en start in de dressuur klasse L2 en in de SGW-sport in de L-klasse.

Klaas oefent nog steeds zijn beroep uit; hij beslaat en bekapt dagelijks paarden en ponies en doet dat met veel plezier.

Als hij het verleden vergelijkt met het heden zegt Klaas:

“Vroeger werkten de paarden voor de mensen en tegenwoordig werken de mensen voor de paarden”.

Het ijzer smeden als het heet is!

