

Even voorstellen.....

Mijn naam is Hester Rutgers ben 38 jaar en ik woon in Appelscha samen met mijn katten. In het dagelijks leven werk ik als assistent storemanager voor WE Fashion, inmiddels alweer 18 jaar.

Ik ben lid van rijvereniging De Drie Gemeenten alleen niet actief met lessen. Mijn paard Zafanka is inmiddels 16 jaar oud en na een aantal blessures te hebben gehad zijn we niet meer actief aan het lessen of wedstrijden rijden. De laatste keer dat ik heb gestart is alweer 3 jaar geleden, we zijn voor haar blessure nog 2x gestart in klasse Z2 dressuur.

Mijn opa en oma hadden vroeger een boerderij en werd van kleins af aan al op de pony getild van mijn tante. De liefde voor de paarden zat er al vroeg in. Toen ik een jaar of 6 was zijn we in Appelscha komen wonen en ik ging ik op woensdagmiddag nog wel eens op mijn fiets naar de boerderij van mijn oom en tante waar ik mocht rijden op de pony's van mijn neven. Daar heb ik de beginselen van het rijden geleerd. Eerst op Pedro en later ook wel eens op Blacky. Mijn moeder maakte iets later zomerhuisjes schoon op vakantiepark Groot Bartje te Zorgvlied waar mijn tante en haar vader de paarden en pony's beheerden en de lessen gaven. Nou dat was natuurlijk een uitgelezen kans om mee te gaan en zo de hele dag te kunnen helpen en af en toe ook eens een lesje mee te pikken. Op een gegeven zaterdag toen ik een jaar of 9 was en ook op Groot Bartje te vinden kreeg ik te horen dat ik waarschijnlijk de eerst komende tijd wel niet meer zou komen... Dat was wel raar maar bij thuis komst naar het huis van opa en oma gegaan en daar kwam opa aan samen met mijn vader en jawel... een pony!! Wat was ik blij, een donkerbruine new forrest pony genaamd Odilla. Wat geweldig moest zijn werd wel een beetje een teleurstelling want Odilla was niet zo makkelijk. Ze bokte erg graag en ik heb dan ook heel veel en vaak in het zand gelegen. En ik was niet de enige. Ik ben toen lid geworden van rijvereniging Hynstewille in Appelscha welke lesten bij mijn opa en oma in de bak dus dat was ideaal en wat een geweldige tijd hebben we altijd gehad. Omdat Odilla erg moeilijk was ruilde ik in de les wel eens met Linda Bruggeman die had ook een C pony genaamd Daisy. Dit klikte vele malen beter en zo kwam het dat Odilla werd verkocht en Daisy werd aangekocht. Wat heb ik een plezier van die pony gehad. We gingen wedstrijden rijden en zijn uiteindelijk M1 dressuur en L springen geworden. Toen ik een jaar of 15 was zijn we gaan kijken naar een grotere pony omdat ik Daisy toch wel een beetje begon te ontgroeien. In januari kochten we via een broer van mijn opa een mooie paard gefokte E pony. Een 4 jarige vos met de naam Magic Sunshine. Sunny was op de lessen en in de buurt van andere paarden soms best heftig. We hebben hem laten testen en hij bleek klophengst te zijn. Nadat hij hieraan was geholpen hebben we een geweldige tijd gehad. We deden zowel dressuur als springen en zijn ook een keer kringkampioen geworden. Uiteindelijk hebben we de M2 dressuur en het L springen gehaald. Ik heb Sunny (Magic Sunshine) ook nog een poosje uitgebracht bij de paarden omdat ik inmiddels 18 was geworden. Toen ik een hbo studie ging doen duaal kon ik het rijden niet meer echt combineren en is Sunny verkocht. Ik heb toen een aantal jaar op de Ludanchelo Hoeve gelest gewoon 1 avond in de week. Maar toen er weer iets meer tijd kwam en opa en oma een jonge merrie hadden gekocht ben ik toch weer begonnen met het beleren en daarna rijden. Het was een Lancet merrie met ook een pittig karakter. Ze werd tevens gebruikt om te fokken en heeft bij ons 2 veulens van OO seven gehad. Het laatste veulen en tevens laatst gefokte veulen van mijn opa en oma is mijn huidige merrie Zafanka. Ik heb haar ook zelf beleerd en naar het Z2 gereden. In de tijden dat ik nog wedstrijden reed leste ik bij Annemarie Griffioen van de Ludanchelo Hoeve waar ze ook in pension staat en had ik privelessen van Rita van den Engel. Momenteel dus geen lessen hoewel Annemarie nog wel eens even met tips en tricks om de hoek komt. We rijden op ons gemak een keer of 3 in de week soms in de bak en soms heerlijk in het bos. Genieten volop en daar gaat het om. Wie weet ooit nog weer eens wedstrijden rijden maar voorlopig zullen jullie mij tegen komen als jurylid dressuur of als groom van 1 van de stalgenoten. Ik heb een aantal jaar terug de jurycursus gedaan en mag inmiddels jureren tm de klasse M2 dressuur wat ik met erg veel plezier doe. Ook ga ik nog regelmatig met Rita mee te schrijven bij de subtop dressuur wat erg leuk en leerzaam is.

Buiten de paardensport mag ik graag wandelen of een boek lezen en in mijn vakantie ga ik graag uitwaaien op Texel.

Grote dank gaat uit naar mijn lieve opa en oma Veenstra die er helaas niet meer zijn, mijn ouders, Jan en Annemarie Veenstra voor de goede zorgen voor Zafanka en de lessen en natuurlijk Rita van den Engel voor haar geweldige lessen!