

EVEN VOORSTELLEN.

=====

De meesten van jullie hebben mijn vast wel eens gezien, op een kringwedstrijd of anders op een kringvergadering. Mijn naam is Sanne Kooistra, woonachtig samen met mijn man en zoon in Nijega en al 30 jaar lid van PSV de Klaverkampruiters waarvan 16 jaar in het bestuur als wedstrijdsecretariaat. Ook zit ik nu 5 jaar in het Kringbestuur van Kring de Drie Stromen. Toen ik 9 jaar was ben ik vanaf de Veluwe naar Friesland verhuist en sindsdien heeft eigenlijk ook het paardenvirus toegeslagen. Eerst op de Drachtster Bosmanege en daarna bij de Klaverkampruiters met verschillende verzorgpaarden en pony's Mijn baan als dierenartsassistente bij een kliniek voor uitsluitend gezelschapsdieren is goed te combineren met de gezamenlijke hobby, of zeg maar passie, van mijn man en mij; onze Friese paarden.

Op dit moment zijn wij in het bezit van 4 friese merrie's, waarmee mijn man actief is in de mensport en een vriendin van mij rijdt ze onder het zadel. Na mijn hernia 5 jaar geleden lukt het mij helaas niet meer om te rijden maar ik vind ook alle hand en spandiensten erom heen erg leuk. Onze oudste merrie, nu 16 jaar, heeft mijn man als veulen van zijn vader gekocht, die op zijn beurt de moeder als veulen van zijn vader kocht. Deze bloedlijn is dus al lang in de familie. Van deze merrie hebben we nou twee dochters, eentje van dit jaar en eentje van negen jaar. De negenjarige merrie had dit jaar ook een merrieveulen en die hebben we dus ook gehouden. Zo gingen we van twee naar vier paarden dit jaar. De stal is nu ook meer als vol dus meer zal het zeker niet worden.

In mijn vrije tijd ben ik dan ook veel op stal te vinden om te mesten, voeren, poetsen en soms ook het longeren van de paarden. Verder help ik degene die op de paarden rijdt vaak ook en voor de menwedstrijden van mijn man zorg ik er vaak voor dat zowel paard, tuig als kar schoon zijn. Op dit moment staan de wedstrijden op een laag pitje, helaas gaan er maar 24 uren in een dag en komen we gewoon tijd te kort op het moment. Wij vinden dat als je thuis niet genoeg traint, je je paard ook niet mee moet nemen op wedstrijd. Eerst thuis de boel voor elkaar en dan pas voor het 'echie'. Hopelijk komt hier volgend jaar wel weer wat meer tijd voor vrij. Naast de wedstrijden hebben we ook veel plezier in de fokkerij. Hopelijk komt er ook dit jaar weer een gezond veulen op de wereld. Stiekem hopen we op een hengstveulen want die kunnen we niet aanhouden. Mocht er een merrie geboren worden dan zullen we toch keuzes moeten maken.....lastig!

Naast mijn werk als dierenarts assistente, het huishouden en de paardenboel is er weinig tijd over, maar zeker in de koude wintermaanden vind ik het heerlijk om met een boek op de bank te kruipen. In de zomer fiets ik liever nog even een blokje om als het mooi weer is. Verder zit ik ook in het bestuur van de Horses2Fly KFPS sportcompetitie, een competitie voor uitsluitend Friese paarden in de disciplines dressuur, mennen en tuigen. Hier verzorg ik de facebook site en overige verslaggevingen. Kortom.....genoeg te doen en altijd tijd te kort.

